



ALS TOT NIETS

En deze heilige Kerk wordt door God
bewaard of staande gehouden tegen
het woeden van de gehele wereld,
hoewel zij soms een tijdlang zeer klein
en als tot niets schijnt te zijn geworden
in de ogen van de mensen.



ARROGANTIE

Het is een grote arrogantie en een meer dan wanhopig waagstuk, ja zelfs een zeer gevaarlijke zaak om een nieuwe leer te willen instellen zonder enig getuigenis uit de Schrift noch uit de Vroege Kerk.



AVONDMAAL

Met name wil ik u schrijven over het punt van het Heilig Avondmaal, omdat ze allemaal voornamelijk daarbij blijven stilstaan, en de satan van deze gelegenheid gebruikmaakt om het sacrament van vrede en vriendschap te veranderen in een aanleiding tot onrust en bloedvergieten.

*Verhandeling over het Heilig Avondmaal,
geschreven voor de gemeente te Valenciennes,
mei 1567*



BELOFTEN

Hoewel ons niets duidelijk wordt van de geest, van het geloof of van de uitverkiezing van kleine kinderen, weerhoudt ons dat nergens van. Want wij willen hierin, evenals in alle andere zaken, het Woord van God volgen dat ons algemene en onbepaalde beloften geeft, aan ons en aan onze kinderen, terwijl wij niettemin datgene wat ons verborgen is, overgeven aan God,
Die alle dingen kent.



BELIJDENIS

De kerk moet genoeg nemen met de uiterlijke belijdenis van mensen.

Want het is niet aan mensen om de harten te doorgronden. Dat is het werk van God alleen.